



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΗ

**ποια  
πόλη  
θέλουμε;**

Πολλές πόλεις στην Ελλάδα σήμερα εμφανίζονται βελτιωμένες –λειτουργικά και αισθητικά– σε σύγκριση με την εικόνα που είχαν 10 με 15 χρόνια πριν. Όμως υπάρχουν ακόμα προβλήματα και δυστυχώς συνηθίσαμε να ζούμε με αυτά. Από την Αθήνα των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών ανισοτήτων στις «μικρές Αθήνες» που πολλαπλασιαστικά αναπαράγονται στην ελληνική ύπαιθρο. Με το νέφος, το θόρυβο, την απώλεια των ελεύθερων χώρων, την προσβολή των δημόσιων χώρων, τις γειτονίες σε κρίση, τις πολυκατοικίες-εκτρώματα αισθητικής, τις κατεδαφίσεις των νεοκλασικών που απέμειναν, τη σπατάλη ενέργειας, το λίγο πράσινο, τα πολλά απορρίμματα και τις κοινωνικές ανισότητες.

Συμβιβάζομαστε με διοικητικές δομές που τις έχει ξεπεράσει ο χρόνος και που κρατούν τον πολίτη στο περιθώριο. Προσεγγίζουμε το δημόσιο χώρο ως οικονομικό αντικείμενο με συγκεκριμένη ανταλλακτική αξία. Βλέπουμε αμήχανα τις νέες γειτονίες μεταναστών, τις «πόλεις» μέσα στις πόλεις.

## Μερικές εισαγωγικές σκέψεις

**Αξίζει ένας ανοικτός διάλογος για τη νέα πόλη, την πόλη που θέλουμε.**

Με αναφορά στο ρόλο της πόλης στην Ευρώπη, στις παλιές και νέες προκλήσεις για τη σύγχρονη ελληνική πόλη, στην αρχιτεκτονική για τη νέα πόλη, στη συμφιλίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της εξοικονόμησης ενέργειας με τον αστικό σχεδιασμό, στην ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στη διοίκηση που ανταποκρίνεται σε αυτή τη νέα πόλη που θέλουμε, στην ανταγωνιστικότητα και στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες που μπορεί να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και να «μειώσουμε» αποστάσεις, στις συνεργασίες μεταξύ των πόλεων.

**Το ΙΣΤΑΜΕ προσπαθεί να ανοίξει αυτό το διάλογο.** Οχι γιατί το θέμα της πόλης είναι πολιτικά επίκαιρο, αλλά γιατί το πολιτικό επίκαιρο θέμα της πόλης βοηθά να καταγράψουμε τα προβλήματα με περισσότερη ειλικρίνεια και να περιβάλλουμε τις λύσεις που θα προκύψουν με περισσότερες προσδοκίες.

Ο διάλογος περιλαμβάνει ένα στοχευμένο κύκλο συζητήσεων που υποστηρίζεται από παράλληλες δράσεις όπως διαλέξεις, ηλεκτρονικό e-forum, διαγωνισμό δοκιμίου για τη νέα πόλη, θεματικές εκδόσεις και ειδική πρωτοβουλία – συζήτηση με τους νέους.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Θ. Κοντογεώργης | kontogeorgis@istame.gr Δ. Μαυράκη | mavraki@istame.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΑΜΕ | 210 36 31 745-8 FAX | 210 36 25 616

E-MAIL | info@istame.gr WEB SITE | www.nea-poli.gr | www.istame.gr

# Μια νέα αντίληψη για την πόλη

**Η πόλη είναι σήμερα** ο βασικότερος τόπος συνάθροισης πληθυσμών, ο κυριότερος χώρος συνεύρεσης πολιτισμών, ο σπουδαιότερος πόλος οικονομικής ανάπτυξης και το ισχυρότερο πεδίο κοινωνικών δραστηριοτήτων. Σήμερα, περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε μεγάλες ή μικρότερες πόλεις και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 60% τα επόμενα είκοσι χρόνια. Παράλληλα, οι πόλεις έχουν διαμορφωθεί ως τα σημαντικότερα κέντρα της οικονομικής δραστηριότητας και της συσσώρευσης του παγκόσμιου πλούτου. Περισσότερο από χώρους υποδοχής, αποτελούν το φυσικό σκηνικό των κοινωνικών και πολιτιστικών συναντήσεων, απ' όπου γεννιούνται ταυτόχρονα προσδοκίες για μια καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και εντάσεις που μπορούν να είναι καταστροφικές.

Οι πόλεις θα πρέπει να συμμετέχουν στον τρόπο διαχείρισης όλων αυτών των ζητημάτων και να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που γεννιούνται από τη θέση τους ως σταυροδρόμια πολιτισμών, ως τόποι ενσωμάτωσης και, τέλος, ως χώροι δημιουργίας ανοικτών, πολυπολιτισμικών κοινωνιών.

Δεδομένης της αυξημένης σημασίας που σταδιακά αποκτούν, οι πόλεις διεκδικούν περισσότερες διοικητικές αρμοδιότητες και νέες εκτελεστικές λειτουργίες σε τομείς που μέχρι σήμερα ανήκαν αποκλειστικά στην κεντρική εξουσία. Ο γενικότερος πολεοδομικός σχεδιασμός, ο σχεδιασμός μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων και χώρων υπερδημοτικών λειτουργιών, η δημιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού αλλά και η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η αρχιτεκτονική, ο ενεργειακός σχεδιασμός, η καινοτομία, η πολιτιστική και κοινωνική πολιτική αποτελούν τομείς στους οποίους οι πόλεις καλούνται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η συσσώρευση ανθρώπων, παραγωγικών διαδικασιών, εξουσίας στις πόλεις γεννά αυτόματα και τα αντίστοιχα προβλήματα φτώχειας, ανασφάλειας, αποξένωσης, υποβάθμισης περιβάλλοντος και αστικού χώρου. Το στοίχημα της νέας πόλης είναι ακριβώς να προσφέρει συνθήκες κοινωνικής συνοχής, οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, διοικητικής αυτοδυναμίας, πολιτιστικής συνεργασίας και ποιότητας ζωής.

## Το στοίχημα της νέας πόλης είναι να προσφέρει συνθήκες κοινωνικής συνοχής, οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, διοικητικής αυτοδυναμίας, πολιτιστικής συνεργασίας και ποιότητας ζωής

Ο στρατηγικός και συνολικός αστικός σχεδιασμός της νέας πόλης θα πρέπει να ορίσει εκ νέου τη σχέση των ιστορικών κέντρων των πόλεων με την ανάπτυξη των προαστίων και της περιφέρειας των πόλεων, τον τρόπο χρήσης των νέων τεχνολογιών. Η νέα πόλη θα πρέπει να αναζητήσει τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσει να θέσει σε ουσιαστική λειτουργία τους ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους, να ανακαταείμει τις διάφορες χρήσεις προς όφελος της

ποιότητας της ζωής των πολιτών, να ανασχεδιάσει την πρόσβαση στην πόλη με τρόπο που να κρατά τους πολίτες στην πόλη, να ενσωματώσει τις λειτουργίες αλλά και το εύρος των προαστίων, να ανακυκλώσει τους χώρους που μπορούν να αποδοθούν και πάλι στη χρήση των κατοίκων της με διαδικασίες τέτοιες που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους. Τέλος, θα πρέπει να προσδιορίσει το είδος και το βαθμό της συμμετοχής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη και στο σχεδιασμό της.

Η νέα πόλη περνά μέσα από έναν σχεδιασμό που συμφιλιώνει την καθημερινή ζωή και τον χώρο εργασίας, την οικονομική δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος και την βιωσιμότητα της πόλης με τις αξίες της δημοκρατικής συμμετοχής και κοινωνικής και

πολιτιστικής συνεργασίας. Η νέα πόλη προϋποθέτει ένα ελεύθερο κοινωνικά και πολιτικά περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην καθημερινή ζωή και στη λειτουργία της.



# Κύκλοι συζητήσεων

## Παλιές και Νέες προκλήσεις για τη νέα πόλη

*Η συζήτηση συνδιοργανώνεται με το Ίδρυμα Αντώνη Ν. Τρίτση*

*Τετάρτη 29 Μαρτίου 2006*  
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, ώρα 19.00

## Η νέα πόλη στο πλαίσιο της Ευρώπης

**Η** νέα ταυτότητα του ευρωπαϊού πολίτη διαμορφώνεται κυρίως μέσα στις πόλεις στις οποίες κατοικεί. Θα είναι οι πόλεις ο βασικότερος παράγοντας για τη συγκρότηση της ταυτότητας αυτής; Σε ένα πλαίσιο όπου ο ρόλος των εθνικών κρατών υποχωρεί θα αποτελέσουν οι πόλεις τον συνδετικό ιστό της Ευρώπης; Ποιες τάσεις αναπτύσσονται; Ποιες πρέπει να ενισχύσουμε και ποιες πρέπει να αποθαρρύνουμε;

*Η συζήτηση προγραμματίζεται για την*

*Τετάρτη 3 Μαΐου 2006*

ώρα 19.00

## Αρχιτεκτονική και νέα πόλη

*Η συζήτηση συνδιοργανώνεται με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ)*

*Τρίτη 23 Μαΐου 2006*  
ώρα 19.00

Ο ρόλος της πόλης στον 21ο αιώνα αλλάζει. Η ποιότητα της ζωής των κατοίκων των πόλεων εξαρτάται από πολλές, διαφορετικές και συχνά αλληλοσυγκρουόμενες παραμέτρους: οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές, διοικητικές, ηθικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, ενεργειακές. Ποιο όμως σχέδιο ανάπτυξης της πόλης μεγιστοποιεί την πιθανότητα της βιωσιμότητάς της; Με ποιον τρόπο οι πόλεις θα εξασφαλίσουν την ισορροπημένη ανάπτυξή τους ανάμεσα σε δυνάμεις που μέχρι σήμερα φαίνονταν αντίρροπες; Ποιες είναι οι παλιές προκλήσεις που σήμερα παραμένουν επίκαιρες; Και ποιες είναι οι νέες προκλήσεις;

## Ποια Διοίκηση για τη νέα πόλη;

*Η συζήτηση*

*προγραμματίζεται για τον*

*Ιούνιο 2006*

*σε συνεργασία με το*

*Ινστιτούτο Τοπικής*

*Αυτοδιοίκησης*

Οι πόλεις γίνονται το πλαίσιο όπου συγκεντρώνονται η ανάπτυξη, οι εντάσεις και οι νέες μορφές κοινωνικής ζωής. Για το λόγο αυτό οι τοπικές αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να αποκτήσουν διοικητικά και πολιτικά όργανα που θα τους δώσουν την απαραίτητη αυτονομία για το σχεδιασμό της ζωής στην πόλη και για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε τομείς όπως η αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η ενεργειακή πολιτική, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια. Είναι εφικτή όμως η μεταφορά προς την πόλη αρμοδιοτήτων που ως τώρα έλεγχε η κεντρική διοίκηση; Πώς διαγράφεται υπό αυτές τις συνθήκες η νέα σχέση ανάμεσα στην πόλη και στο κράτος; Ποιος ο ρόλος και ο βαθμός συμμετοχής των ίδιων των πολιτών στη διοίκηση της πόλης;

## Αστικό περιβάλλον και νέα πόλη

**Ε**νεργειακή κατανάλωση, διαχείριση αποβλήτων, ποιότητα του αέρα, ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο είναι μόνο ένα τμήμα των ανοικτών ζητημάτων κάθε πόλης σήμερα. Υπάρχει χώρος για ένα νέο αστικό σχεδιασμό που δεν θα εξαντλείται στις χωροταξικές διευθετήσεις αλλά θα εξετάζει συνολικά τα προβλήματα του αστικού περιβάλλοντος; Ποιες λύσεις προσφέρονται για την αστική αναγέννηση; Ποιες για την εξοικονόμηση της ενέργειας, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τη βελτίωση της κυκλοφορίας, κ.ά.; Ποια μπορεί να είναι η συμβολή της καινοτομίας;

*Η συζήτηση συνδιοργανώνεται*

*με το Σύλλογο Ελλήνων*

*Πολεοδόμων & Χωροτακτών*

*(ΣΕΠΟΧ).*

*Προγραμματίζεται για τον*

*Ιούνιο 2006*

## Κοινωνικές διαστάσεις

### στη νέα πόλη

*Η συζήτηση συνδιοργανώνεται με το*

*Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ)*

*Προγραμματίζεται για το*

*Σεπτέμβριο 2006*

**Μ**ια σειρά από πληθυσμιακές ανακατατάξεις έχουν ουσιαστικά διαμορφώσει τη νέα κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική εικόνα των πόλεων. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της αλλαγής της κοινωνικής πραγματικότητας των πόλεων; Ποιες πρέπει να είναι οι πολιτικές και σε ποιο επίπεδο για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της περιθωριοποίησης, της φτώχειας, της αποξένωσης, της ανασφάλειας των πολιτών; Είναι αναπόφευκτες οι εντάσεις μεταξύ των πληθυσμών των πόλεων; Ποιες λειτουργίες μπορεί να προσφέρει η πόλη για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων;

# Παράλληλες Δράσεις

www.nea-polis.gr

## 01 Τεχνολογίες για την πόλη

Συζήτηση με τον Μιχάλη Μπλέτσα, Διευθυντή Πληροφορικής του Εργαστηρίου Μέσων Επικοινωνίας (Media Lab) του MIT και τον James Skinner, μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Ακαδημίας, για τις τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν τις λειτουργίες της πόλης

*Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (KEAN) σε συνεργασία με το ΙΣΤΑΜΕ.*

Ινστιτούτο Γκαίτε  
**Δευτέρα 27 Μαρτίου**  
ώρα 19:00

## 02 Οι νέοι συζητούν για τη νέα πόλη

Ειδικός άξονας στην πρωτοβουλία του ΙΣΤΑΜΕ είναι η συμμετοχή των νέων στο διάλογο για τη νέα πόλη. Οι νέοι αποτυπώνουν τις δυσκολίες της σημερινής πόλης, καταγράφουν τις χαμένες ποιότητες της πόλης, περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της πόλης που θέλουν και διεκδικούν συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον – το δικό τους και της πόλης που ζουν.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται σε συνεργασία με το **Ιδρυμα Α.Ν.Τρίτσης** διαγωνισμός συγγραφής Δοκίμιου με θέμα «Ποια πόλη θέλουμε;».

Νέοι και νέες ηλικίας 18 – 28 ετών μπορούν να συμμετάσχουν καταθέτοντας κείμενο – δοκίμιο 3.000 λέξεων για τη νέα πόλη. Στο καλύτερο δοκίμιο θα απονεμηθεί το βραβείο «Αντώνης Τρίτσης», ενώ τα δέκα καλύτερα δοκίμια θα δημοσιευθούν από το ΙΣΤΑΜΕ. Η έκδοση θα παρουσιαστεί σε ανοικτή συζήτηση με θέμα «Οι νέοι συζητούν για το **buzz** της πόλης που θέλουν». Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το ΙΣΤΑΜΕ σε συνεργασία τον **Ομιλο Νέων για την Ελλάδα και την Ευρώπη** (Σεπτέμβριος 2006).

## 03 Δέκα πρόσωπα μιλούν για την πόλη

Ειδική έκδοση του ΙΣΤΑΜΕ όπου παρουσιάζονται οι σκέψεις, οι ανησυχίες, οι ελπίδες και οι προσδοκίες 10 Ελλήνων που ζουν, εργάζονται και δημιουργούν μέσα στη σύγχρονη ελληνική πόλη.

## 04 e-forum Η άποψή σας μετράει!

Από τις 20 Μαρτίου 2006 τίθεται σε λειτουργία, παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες της πρωτοβουλίας «Ποια πόλη θέλουμε;» το ηλεκτρονικό forum **www.nea-polis.gr** για τη νέα πόλη.

Δυνατότητα πρόσβασης στο e-forum παρέχεται και μέσω του ιστοτόπου του ΙΣΤΑΜΕ [www.istame.gr](http://www.istame.gr).

Ο επισκέπτης του e-forum έχει τη δυνατότητα να καταθέτει τις **απόψεις** του και τις **προτάσεις** του στα θεματικά αντικείμενα των κύκλων συζητήσεων αλλά και να ενημερώνεται για τις **δράσεις** της πρωτοβουλίας.

## 05 Το μέλλον της Αττικής

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας του 1985, οι πρόνοιες του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας στο διάστημα που ακολούθησε, ο σχεδιασμός και οι μεγάλες παρεμβάσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αλλά και οι πρωτοβουλίες ορισμένων Δήμων βελτίωσαν λειτουργικά και αισθητικά την πόλη και κυρίως της επέτρεψαν να επικοινωνήσει ξανά με τη θάλασσα και να κερδίσει χώρους που όλοι θεωρούσαν οριστικά χαμένους. Όμως, η ανάγκη ενός συνολικού σχεδιασμού για την Αττική είναι περισσότερο από προφανής. Όχι γιατί δεν υπήρξε αλλά γιατί κυρίως ο σχεδιασμός αυτός ξεπεράστηκε για άλλη μια φορά από την πραγματικότητα. Σήμερα μια σειρά από νέα ζητήματα προκύπτουν:

- ▶ Ποιο είναι το διοικητικό σχήμα που αντιστοιχεί στις ανάγκες της Αττικής;
  - ▶ Πώς πρέπει να αναπτυχθεί η πόλη;
  - ▶ Πώς μπορεί να ανασχεθεί η επέκταση της προς τα ανατολικά; Αλλά και ποια είναι η προοπτική για την Δυτική Αττική;
- ▶ Πώς θα ανατραπεί η εικόνα του αδιάφορου χώρου αλλά και του αδιάφορου, για το σύνολο της πόλης, πολίτη;
- ▶ Πώς θα ενταχθούν στη λειτουργία της πόλης δραστηριότητες συνδεδεμένες με την παρουσία στην πόλη οικονομικών μεταναστών;
  - ▶ Πώς μπορεί να ενσωματωθεί ο ενεργειακός σχεδιασμός σε μια πόλη που καταναλώνει σπάταλα την ενέργεια;
    - ▶ Ποια είναι η λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων;
    - ▶ Με ποιον τρόπο θα ενταχθούν σε έναν συνολικό σχεδιασμό οι μεγάλης εμβέλειας πολεοδομικές παρεμβάσεις;
    - ▶ Με ποιο σχέδιο θα περάσουμε από μια πολιτική σημειακών παρεμβάσεων στα δίκτυα υπερ-τοπικών πόλων;
  - ▶ Ποια θα είναι η νέα αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της Αθήνας και των υπόλοιπων αστικών κέντρων στο νομό Αττικής;
  - ▶ Πώς μπορεί να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος της Αθήνας;

Η Αττική δύο χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει πολλές και έντονες προκλήσεις να αντιμετωπίσει. Ανάλογα με τον τρόπο που θα τις απαντήσει, θα καθορίσει και το μέλλον της για πολλές δεκαετίες από σήμερα. Όπως άλλωστε το προβληματικό παρόν της καθορίστηκε από τις αποφάσεις 4-5 δεκαετίες πριν.

### Επαναπροσδιορίζοντας το δημόσιο χώρο

Σήμερα ο δημόσιος χώρος βρίσκεται σε πίεση. Αντιμετωπίζεται ως κενός χώρος προς «συμπλήρωση». Προσεγγίζεται ως οικονομικό και εμπορευματικό αντικείμενο με συγκεκριμένη ανταλλακτική αξία. Έχει τοπική αντί για υπερτοπική σημασία.

Ειδικά για την Αθήνα κρίσιμο προβάλλει το μέλλον χώρων όπως το Ελληνικό, το Φάληρο, η παράκτια γενικά ζώνη, το Γουδί, ο Ελαιώνας, η βιομηχανική ζώνη της Δραπετσώνας.

Για κάθε χώρο το ΙΣΤΑΜΕ παραθέτει ολοκληρωμένο φάκελο που θα αποτελεί σημείο εκκίνησης των στοχευμένων συζητήσεων που εξετάζουν τις ενέργειες οι οποίες εκκρεμούν και τις στρατηγικές οι οποίες απαιτούνται.

**Το Ινστιτούτο** Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ)- Ανδρέας Παπανδρέου λειτουργεί ως ένα κέντρο σύγχρονου πολιτικού προβληματισμού, πολιτικής αναζήτησης και επιστημονικής έρευνας στο χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Το ΙΣΤΑΜΕ έχει ως στόχους: την πολιτική και επιστημονική τεκμηρίωση, την κοινωνική ανάλυση και έρευνα, την επεξεργασία νέων ιδεών και την κοινωνική διαβούλευση.

**Η λειτουργία** του ΙΣΤΑΜΕ διακρίνεται σε δύο τομείς: Α. «Κοινωνική ανάλυση και έρευνα» και Β. «Πολιτική και επιστημονική τεκμηρίωση».

Ο τομέας «κοινωνική ανάλυση και έρευνα» ασχολείται με τον εντοπισμό των κατευθύνσεων και αιτιών των σύγχρονων τάσεων της κοινωνίας.

## ΙΣΤΑΜΕ

Ο τομέας «Πολιτική και επιστημονική τεκμηρίωση» λειτουργεί μέσα από επτά θεματικούς κύκλους:

### Θεματικός Κύκλος 1

Η Ελλάδα στον κόσμο

—Ο κόσμος στην Ελλάδα

### Θεματικός Κύκλος 2

Κοινωνία ανάπτυξης και δημιουργίας

### Θεματικός Κύκλος 3

Κοινωνία αλληλεγγύης και δυνατοτήτων

### Θεματικός Κύκλος 4

Κοινωνία απασχόλησης

### Θεματικός Κύκλος 5

Κοινωνία συμμετοχής — Δίκαιη κοινωνία

### Θεματικός Κύκλος 6

Κοινωνία της πράσινης ανάπτυξης

### Θεματικός Κύκλος 7

Κοινωνία πολιτισμού και γνώσης

Σε κάθε θεματικό κύκλο συγκροτούνται θεματικές ομάδες εργασίας που εξετάζουν επιλεγμένα θέματα και καταλήγουν σε κείμενα εφαρμοσμένης πολιτικής ή κείμενα έρευνας.



ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΗ 

**ποια  
πόλη  
θέλουμε;**